

Goddelijke Leiding, Hoogste Meesters van het Licht

Ik vraag u mij te sterken in mijn wil om met vrede in mijn hart te leven,
Dat mijn Liefde al mijn negatieve en neerwaartse gedachten verdringt,
Voedt mij in Liefde en wijsheid om diegenen te vergeven die mij onrecht hebben aangedaan
en dat het onrecht dat ik anderen heb aangedaan mij wordt vergeven.
Steun mij zodat ik mijn twijfels en angsten omzet in zekerheid en zelfvertrouwen.
Laat mijn hoop, al mijn wanhoop verbleken.
Dat het Goddelijke licht in mij alle duisternis om mij heen doet verdwijnen.
Verhoog de kracht van mijn levensvreugde zó, dat het al het opgedane verdriet overstijgt.
En dat ik mijn minderwaardigheid, gestuwd door Uw Liefde, omzet in zelfvertrouwen en
bewustwording.

Maak mij zo tot een instrument van uw vrede.
Waar haat is, laat mij Liefde zaaien
Waar onrecht is, vergeving
Waar twijfel is, vertrouwen
Waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis is, licht,
Waar verdriet is, vreugde en
Waar minderwaardigheid is, zelfvertrouwen.

Geef mij dat ik niet zozeer getroost wil worden, maar troost wil geven
Begrepen wil worden, maar begrip toon
Geliefd wil zijn, maar Liefde geef
Want het is door geven dat wij ontvangen
Het is door vergeven dat wij vergeving krijgen en
Het is door in Liefde te leven dat wij zegeningen ontvangen voor onze reis naar 't volmaakte.

Bron van al het Leven!

Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt.

Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen.

Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen.

Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht Boven, als in de vorm beneden.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.

Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van
diegenen die ons hebben gekwetst.

Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid.

Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid